

Inzamelingen in de maand mei 2026.

Datum	1e inzameling
3	<p>Myanmar, kliniek biedt noodhulp aan mensen op de vlucht.</p> <p>Sinds het leger in 2021 de macht overnam, neemt het geweld in Myanmar schrikbarend toe. Al meer dan 2,5 miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. In Thailand, net over de grens, biedt de Mae Sot-kliniek hulp aan vluchtelingen die berooid, getraumatiseerd en gewond de grens bereiken.</p> <p>Vanuit de kliniek en via mobiele klinieken in de hele grensstreek krijgen mensen onder meer medische zorg en fysiotherapie, hulp bij bevalling en gezondheidsvoorlichting om ziektes als malaria tegen te gaan.</p> <p>Wat betekent dit project voor baby Wi Zin Li?</p> <p>“Ik noem haar Wi Zin Li,” zegt moeder Saw terwijl ze haar slapende dochter heen en weer wiegt in haar armen. “Dat betekent ‘bloemachtig licht’.” Saw moest haar dorp in Myanmar ontvluchten vanwege zware gevechten tussen leger en rebellen. “Hier in Thailand zijn we veilig, maar illegaal. Papieren aanvragen is niet mogelijk. Dat kan alleen met een Thais geboortebewijs,” legt Saw uit. Daarom regelt de kliniek geboortepapieren voor nieuwgeborenen als Wi. Daarmee krijgt ze een tienjarige verblijfsvergunning en in de toekomst een Thais paspoort. “Ik wil dat mijn dochter kan studeren en een beter leven krijgt dan wij.”</p>  <p>U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar: Kerk in actie bankrek. NL89ABNA 0457 457 457 o.v.v. noodhulp mei</p> <p style="text-align: right;">o</p>

Liliane Fonds

Kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld lopen een hoog **risico om te overlijden voordat ze 5 jaar oud zijn**. Meestal niet door hun handicap.

De grootste bedreigingen zijn uitsluiting en gebrek aan zorg en voeding.

Ze worden weggestopt voor de buitenwereld. Onzichtbaar gemaakt uit angst, schaamte of vooroordelen. Ze brengen hun dagen alleen door. Zonder zorg, zonder voldoende te eten, en in een vijandige omgeving. Voor hen is elke dag een strijd om te overleven.

Samen kunnen we zorgen voor verandering. Dan ontdekken we kinderen als Alhaji, Annabel en Sarthak. Geven we medische zorg, therapie, voeding en begeleiding.

Jouw steun is onmisbaar: met jouw donatie kunnen deze kinderen meer dan overleven: ze kunnen groeien, leren en erbij horen.



**U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar:
Bankrekening: NL08RABO 0303 0800 00**

Voedselbank Deventer.

Eten is een eerste levensbehoefte. Soms is een inkomen te laag om voldoende, (gezond) voedsel te kopen. De voedselbank zorgt ervoor dat mensen die daarvoor in aanmerking komen wekelijks een zo gezond mogelijk voedselpakket kunnen ophalen.

Wij werken samen met bedrijven, instellingen, winkeliers en particulieren om op die manier aan voldoende voedsel te komen. Door die samenwerking gaan we ook voedselverspilling tegen.

Door de huidige hoge energieprijzen en de stijging van kosten van de eerste levensbehoefte is het voor de huidige klanten van de voedselbanken nog moeilijker (tijdelijk) in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Iedere steun is heel erg welkom.

We proberen zo de armoede te verzachten en tegelijkertijd voedselverspilling tegen te gaan. Het voedsel dat we uitdelen zou namelijk in de meeste gevallen niet meer in de winkel verkocht worden. Dit kan verschillende redenen hebben: van scheef geplakte etiketten tot een overschot van een incurant artikel of een te korte houdbaarheidstermijn. De kwaliteit en voedselveiligheid van de producten zijn vanzelfsprekend altijd gegarandeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat deze producten via ons een betere bestemming krijgen dan te worden weggegooid in de afvalbak.

Als groep vrijwilligers vormen we een zeer gemengd gezelschap: man, vrouw, jong, oud(er), werkend in een betaalde baan of niet (meer). Wat ons bindt is onze betrokkenheid bij de maatschappij en ons hart voor de medemens. Van daaruit doen we alles wat nodig is, om de voedselpakketten aan onze klanten te geven. Dit omvat ook bijvoorbeeld het voeren van intake gesprekken, het coördineren van vrijwilligers, het bijhouden van voorraadadministratie en het ophalen van voedsel bij plaatselijke supermarkten.



Donaties zijn van harte welkom op bankrekening **NL29 RABO 0114.0391.35** ten name van Voedselbank Deventer.

Cuba, gaarkeukens met hulp van jongeren.

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden.

Gaarkeukens met hulp van jongeren



Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.

Wat betekent dit voor Isolina (72)?

“Elke vrijdag komt Isaura bij me met een maaltijd. We vertellen elkaar verhalen. Toen ik gezond was, maakte ik radioprogramma’s voor kinderen en schreef ik gedichten. Maar zonder familie red je het niet op Cuba, als je gezondheid het laat afweten. Isaura is pas 13, maar heeft zelf ook veel zorgen: een moeder die haar achterliet, honger, geen goede band met haar vader. Ze brengt licht in mijn eenzame dagen. Ik moedig haar aan te schrijven: brieven aan haar moeder, haar vader, brieven om nooit te versturen. Misschien schrijft ze ooit over onze vriendschap, die ons door moeilijke tijden in Cuba heen helpt.”



U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar:

Kerk in actie bankrek. NL89ABNA 0457 457 457

o.v.v. pinksterzending

Vrouwenpraatgroep Twello.

De stichting Hier een Kans = Daar een Kans is in december 2008 opgericht om op een transparante manier het financiële gedeelte van de vrouwenpraatgroep-activiteiten onder te brengen.

De stichting heeft als doel het faciliteren en het scheppen van (rand)voorwaarden voor activiteiten voor vrouwen en het in stand houden van een ontmoetingsplek voor vrouwen.

Geschiedenis

In 2000 werd er in Twello (gemeente Voorst) een vrouwenpraatgroep gestart, die tot doel heeft vrouwen van diverse culturele achtergronden met elkaar in contact te brengen. Vrouwen luisteren naar elkaar, delen hun ervaringen en steunen elkaar in emotioneel en mentaal opzicht.

In 2005 hebben de vrouwen een huis in Rwanda bij elkaar gespaard door middel van het bereiden maaltijden en verzorgen van catering in opdracht van derden. Zo werd een bedrag van € 7500 bij elkaar verkregen. Hiermee ondersteunden zij de gevluchte ouders van een Burundische vrouw; deze ouders leefden al jarenlang onder slechte omstandigheden in een tentenkamp. Eenmaal in een eigen huis knapte de familie snel op. Omdat steeds duidelijker werd dat het geluk van de vluchtelingen HIER mede afhangt van het geluk van de thuisblijvers DAAR, ontstond als vanzelf het plan om hulp te bieden aan achtergebleven families in nood.

KANSEN hier benutten om KANSEN dáár te creëren... maakt ook de onderlinge band binnen de vrouwenpraatgroep sterker. Zo wordt naast financiële hulp ook mentale en emotionele steun geboden.

Hoe komen we aan geld?

De werving van fondsen gebeurt op een kleinschalige maar effectieve manier. O.a. door aandacht te vragen voor de activiteiten van de stichting in de plaatselijke media. De stichting hoopt zowel incidentele als structurele donaties te ontvangen van particulieren en/of instanties die de doelstelling onderschrijven.



U kunt uw bijdrage eventueel rechtstreeks overmaken naar:

Stichting Hier een Kans – Daar een Kans Bankrek. **NL63RABO 0148726887**

